

**1**

Land van 1000 meningen  
Het land van nuchterheid  
Met z`n allen op het strand  
Beschuit bij het ontbijt  
Het land waar niemand zich laat gaan  
Behalve als we winnen  
Dan breekt acuut de passie los  
Dan blijft geen mens meer binnen  
Het land wars van betutteling  
Geen uniform is heilig  
Een zoon die noemt z`n vader Piet  
Een fiets staat nergens veilig

**3**

Het land vol groepen van protest  
Geen chef die echt de baas is  
Gordijnen altijd open zijn  
Lunch een broodje kaas is  
Het land vol van verdraagzaamheid  
Alleen niet voor de buurman  
De grote vraag die blijft altijd  
Waar betaalt `ie nou z`n huur van  
`t Land dat zorgt voor iedereen  
Geen hond die van een goot weet  
Met nasiballen in de muur  
En niemand die droog brood eet

**2**

**(Refrein)**

15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die schrijf je niet de wetten voor  
Die laat je in hun waarde  
15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die moeten niet `t keurslijf in  
Die laat je in hun waarde

**4 (2x)**

**(Refrein)**

15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die schrijf je niet de wetten voor  
Die laat je in hun waarde  
15 Miljoen mensen  
Op dat hele kleine stukje aarde  
Die moeten niet `t keurslijf in  
Die laat je in hun waarde